



Kløverbladet

- Side 2: Fra bestyrelsen
- Side 3: 1. kl. holdt nytårsfest
- Side 3: Hvordan lærer man at blive lilleskoleforældre ?
- Side 4: Lilleskoleliv 8
- Side 5: Indlæg fra 1. klasse
- Side 8: Interview fra 6. klasse
- Side 15: Fra kontoret
- Side 16: Kalender

Denne gang er det 1. klasse som har stået for indlæg til bladet.

6. kl. har arbejdet med interview i dansk, så disse er også med i bladet.

Nummeret her er trykt i sort/hvid. Hvis I vil se bladet i farver, kan det ses på hjemmesiden.



Første år

Så er mit første år næsten gået, både som bestyrelsesmedlem og forælder på skolen, og lige nu sidder jeg med en sjov følelse af, at tiden er gået vildt stærkt, men at der samtidig er sket utroligt meget.

Jeg må indrømme, at mine forventninger til skolen var høje inden start. Jeg havde en klar forventning om, at skolen var engageret, inddragende, udviklende og ikke mindst rar. Mine forventninger var faktisk så høje, at jeg var lidt bekymret for, om jeg mon ville blive skuffet.

Derfor er det faktisk også med forbløffelse, at jeg må konstatere, at selv mine meget høje forventninger er blevet overgået.

Set oppefra, så ser det ud til at skolen lykkes med det, som alle taler om for tiden, nemlig: **inkluderende fællesskaber**. Alle... store-små, børn-voksne, forældre-personale, bestyrelse og ledelsen. Alle deltager med det, som de kan, og anerkendes for hvert deres bidrag.

Første år som bestyrelsesmedlem har budt på lidt af hvert. Lige fra de aktuelle konkrete planer om overtagelse af børnehuset til de helt store diskussioner om, hvilken slags skole vi ønsker i fremtiden.

Alt har faktisk kørt ret godt, og det er jo superdejligt. Men som bestyrelsesmedlem, kan jeg jo så spørge mig selv, om der slet ikke er noget, som hænger lidt i bremsen...

Der er ingen tvivl om, at Sdr. Jernløse Lilleskole er lidt tilbage☺, hvad angår IT. Lige meget hvad vores børn kommer til at bruge deres liv på, så tør jeg godt spørge om, at det helt sikkert involverer IT på en eller anden måde. Så lad os lære dem at forholde sig til det. Lad os lære dem at bruge det konstruktivt i deres liv. Men det kræver jo som minimum, at de har adgang til IT-teknologi. Noget som jeg gerne ser prioriteret på skolen i årene som kommer. Indkøb af vores elektroniske tavler er en lille start, lad os fortsætte den vej.

Derudover tænker jeg, at vores skole står over for samme udfordringer, som mange andre lilleskoler. Jeg skal ikke kloge mig på det, men kun opfordre alle til at læse Lilleskoleforeningens seneste skriv om engagement, som kan findes på http://www.lilleskolerne.dk/udgivelser_politik/rsberetning.

Som forælder er jeg bare glad på mine børns vegne, og jeg håber at de kommende år bliver lige så spændende, legende og udviklende som dette første.

Tusinde tak til alle for et fantastisk første år.

Lasse (bestyrelsesmedlem og far til Jonathan og Samuel i 0. kl.)



Nytårsfest

Fredag d. 20. januar holdt 1. klasse et brag af en nytårsfest!

Rammerne kunne ikke være mere perfekte på Dorthealyst hos Elizabeth og Alexandra, hvis forældre generøst lagde deres landejendom til...

Vi mødtes sidst på eftermiddagen og i fællesskab blev der dækket op, lavet mad og hygget rundt omkring på den store gård i de meget flotte omgivelser.

Børn og søskende legede på kryds og tværs, oppe, nede og alle vegne og hyggede sig i festligt lag.

Vi samledes alle i den store herskabelige spisestue og ønskede hinanden godt nyt år på bedste vis med champagne, chips og nytårssang og bagefter spiste vi en børnevenlig menu bestående af spaghetti og kødsovs.

Efter maden blev der fyret nytårskrudt af udenfor og leget videre indenfor.

Det var et superarrangement, som kun varmt kan anbefales og selvfølgelig skal gentages til næste år.

Hilsen 1. klasse og deres forældre

Hvordan lærer man at blive lilleskole forældre?

Som mor til Nicolai i 1 kl. og Laura som skal starte i den kommende 0 klasse, har jeg prøvet 2 forskellige indskolings forløb i forbindelse med skolestart.

Nicolai startede på Sdr. Jernløse Lilleskole i starten af 1 klasse, efter et år i 0 klasse på en anden skole med mange op og nedture.

Han startede på prøve i 3 dage, hvor han alle dage havde sin far med i klassen og efterfølgende som elev på egen hånd. Carsten og jeg har som forældre kun stor ros til både børn og voksne i 1 kl., og til lærer og pædagoger, da vi fra starten har følt os MEGET velkommen. Tak for det ☺

Nicolai havde mange legeaftaler de første par måneder og i den forbindelse fik vi også nogle gode kaffe stunder med de andre forældre. Vi har naturligvis som nye forældre spurgt flittigt ind til de uskrevne regler som findes og som man som ny lilleskole forældre ikke ved noget om og som man ikke kan læse sig til nogen steder.

Vi har desuden bestræbt os på at deltage i så mange arrangementer som muligt, både klassevis men også til fælles arrangementer på skolen. Ved alle sammenkomsterne har vi lært noget nyt.

Nu er vi så startet i et "intro forløb" med Laura og hvilken fornøjelse☺. Her mødes vi både børn og voksne og på den måde føler jeg mig godt "klædt på " til at sende min yngste i skole.

På disse intromøder har vi fået alt det af vide, som jeg syntes vi manglede da Nicolai startede op midt i et klassetrin, så

jeg håber virkelig at skolen også fremover vil tilbyde disse intramøder.

Jeg syntes også at vi forældre skal huske på at vi er "medejere" af skolen og dermed aktivt kan være med til at forme vores børns hverdag. Jeg vil i hvert fald gerne slå et slag for at "intro dagene" bibeholdes, men også gerne et slag for at eksisterende forældre i klassen for besked om at et barn er "på prøve", da vi derigennem kan give både barn og voksen en god start på vores dejlige skole.

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle familier og personaler et fantastisk forår.

Kristine , Lilleskole mor ☺

LILLESKOLELIV 8

Hvor er det dejligt at være på skolen en lørdag morgen i forbindelse med en arbejdslørdag.

Ikke blot på grund af det store fremmøde, og den spirende summen og forventning til dagens aktiviteter. Men i lige så høj grad fordi man her oplever et udpluk af skolens forældre, der er imødekomme over for hinanden. Forældrene kender nogle i forvejen fra klasse- og skolearrangementer, men her får man snakket på kryds og tværs og får pludselig ansigter på forældre fra andre klasser, ligesom man er opmærksom – og nysgerige på nye forældre.

Og sådan bør det være, at være forældre på Sdr. Jernløse Lilleskole. At alle er opmærksomme på alle. Dette skal ikke kun gælde blandt børnene, som har langt nemmere ved det, da de dagligt er sammen, men også blandt jer forældre.

Lilleskolen er en selvejende institution. Derfor er det også jeres skole. Men det er ikke ensbetydende, at man af den grund har et fællesskab med de øvrige klassers forældre. Derfor er en arbejdslørdag, blandt andre arrangementer, en god måde at lære andre forældre at kende.

Det er vigtigt, at man som forældre føler sig tryk ved skolen. Ikke kun fordi I sender jeres børn hertil hver dag, men i lige så høj grad fordi, at vi har et fælles projekt, at lave den bedste skole for jeres børn – og jer. Og det er vigtigt, at alle føler sig velkommen – det er jo en hel del år, vi skal være sammen.

Så derfor er det rart, bare at sidde og opleve på sådan en lørdag morgen

1. kl. har lavet små historier om teater, drager, påske, udetema mm.



LEKKE der ENDRE EN



LIAS

MEL LROLVADO





ikke
 rull 1.kh
 vi har lavet
 påske
 pøt og vi
 har hejert
 deem op



ALEXANDRA



vi har
 lavet
 karse-
 forsøg



Ude-tema
 Tøby

NICOLASH1.kh



vi har lavet
 karse-forsøg
 og vi har været i skole og
 og karse kan ikke gro, salt
 men karse kan gro, der

lavet



* vi laver
 det er hyggeligt
 victor
 16/4

DE 10 PLAGER TØRTEN OG HAVL



william



ude tema olivia

Vi har lavet ude tema og lade SKOVstrategi De var ~~de~~ sov

Van til blod



ude tema

Vi har lavet ude tema og i dag vi har lavet en valen slot lade vi har boller vi har sad sov



MOSES

LØKKE



Vi Sjæper Og Gynger Og
Hinker Og Klatter i Træer Det
Er Sjovt At Lege Kærlig Hilsen
Ida-marie Og Zandra

Et interview med 4 drenge fra 0.kl.

Vi har interviewet 4 drenge fra Sdr. Jernløse Lille skole; Daniel, Laurids, Isak og Zakarias.

□□□□□ Skrevet af Lasse Lund og Victor Falk. □□□□□

Hvad er jeres yndlingsfag?

Idræt synes alle drengene er sjovt fordi man kommer ud og lege med hinanden

Hvordan kan det være at det er idræt I bedst kan li´?

Fordi man kommer ud at røre sig og fordi vi leger med hinanden.

Hvad var jeres forventninger til 0.kl?

At det ville være sjovt og det var det også, men legerummet var kedeligt.

Hvad synes I om lærerne?

De er søde, men nogle gange kan de godt være lidt irriterende.

Hvad laver I her i 0.kl?

Dansk, hvor vi laver i vores bog som hedder Malte Mus. Vi har også matematik hvor vi regner og idræt hvor vi leger.

Hvad er det bedste ved at gå i 0.kl?

At man har idræt og legetime, fordi vi griner og hygger os.

Hvilke lege leger I når I har idræt?

Vi leger ståtrold, hospitalsleg, soldater, stikbold og stratego.

Hvad syntes I om 1. skoledag?

Det var sjovt og vi fik sandwich og vi legede i multirummet og legede i skolegården.

Hvad synes I om den 7. himmel?

Det er sjovt og vi spiller fodbold og stikbold.

Hvad vil I være når I bliver store?

Isak, Daniel og Zakarias vil være fodboldspillere og Laurids vil være racerfører.



En lærervikar med interesse for psykologi

Frederik Poulsen bor i Sdr. Jernløse hos sine forældre, han er 20 år og skal snart starte på psykologi studiet i Kbh. Han arbejder lige nu på Sdr. Jernløse Lilleskole og er somme tider med til forberedelse til koncerter og som det sidste er han vild med at snakke.



.....
 Skrevet af Asta og Emma B. 6. klasse
 på Sdr. Jernløse Lilleskole

Hvordan er det at være den nyeste vikar på skolen?

Jeg ikke er særlig ny har arbejdet her siden september og har gået her før, så gør det ikke så meget forskel fordi at jeg har været her så længe at jeg ligesom er inde i rutinen. Man kender skolen og eleverne nu. Jo mere man har været her jo flere vagter får man. Det har ikke betydet så meget, i og med at jeg kender skolen og nogle af lærerne og Tonny, så man falder jo hurtigt ind.

Hvad har du ellers arbejdet som?

Hvad jeg ellers har arbejdet som. Jeg har aldrig arbejdet rigtig så meget, ikke et fast hvor man kommer to gange om ugen. Jeg har til gengæld arbejdet rigtig meget intensivt. Jeg arbejder stadig med koncerter, når der er store koncerter, skal de jo bruge nogen til at tage ned efter koncerterne ved siden af mit job her.

Hvad vil det sige at være vikar?

Det vil jo sige at når en lære er syg eller er fraværende, har afspadsring eller er på kursus, så er

jeg nødt til at tage undervisningen, de skal bruge nogen der kan komme og få at vide det her skal du gøre med børnene. Det er jo så det jeg gør, kommer og underviser jer i de fag i skulle have haft med andre lære.

Hvordan kan det være at du valgte denne skole at arbejde på?

For det første bor jeg rigtig tæt på, to min. gang væk og så har jeg gået her selv. Det giver utrolig nem indgang, for det første er det nemmere at komme ind et sted man kender, i forhold til hvis jeg går ud og søger et job, på en anden skole, jeg intet har haft med at gøre før, så er det lidt sværere at ligesom komme inden for. Så er jeg bare en blandt mange andre hvor derimod som gammel elev, har det været meget lettere, for jeg kender Tonny og har selv haft nogle af lærerne, så det ligesom om det sku nok nemmere at få et job, nå man har været her og så er det jo sjovt. Jeg havde jo også klasse lokale her(6 klasse) og har været her siden der gik 40 elever på skolen, den havde kun været her i halvandet til to år, så jeg har jo kendt skolen fra da jeg var helt lille, så det er sjovt at se den blive en stor almindelig skole, frem for den lille jeg kendte.

Hvad kan du godt lide ved at være lærevikar hvis du kan lide?

Jeg kan rigtig godt lide det. Jeg syntes det abnormt interessant. Det kan godt være rigtig hårdt, man kan godt blive rigtig træet, lige så snart man kommer hjem, fordi man hele tiden skal tage stilling til at man bliver vuderet af børnene, og bliver hele tiden taget stilling til altså hvordan ser man ud, hvad man siger og hvordan man opføre sig, og samtidig skal man jo formidle noget viden og lære jer nogle ting, det er jo det jeg gerne vil, det er jo helt vildt interessant at få lov at prøve, men det er det men jeg rigtig godt lide det.

Hvordan er du blevet taget imod på skolen da du startede?

Jeg er blevet taget rigtig godt imod, det er jo for det første, er det jo en gruppe lære der er rigtig søde og det er jo nemt at komme ind blandt dem, når de er så åbne, er det rigtig nemt både i forhold til jobs beskrivelserne, de har været godt skrevet af lærerne og så har de også har de været gode til at man får en vikar seddel, hvor der står alt hvad man skal gøre og emnet. Der bliver selvfølgelig stillet krav, det skal der jo også ellers

er det jo ikke sjovt, så har man jo ikke noget ansvar, så gider man jo ikke. Så der bliver givet frihed til at gøre en masse ting med børnene, jeg syntes det har været abnormt nemt, også at komme ind.

Hvad ville du helst arbejde som?

Jeg skal jo til september, starte på psykologi studiet på kbh. universitet og det er jo selvfølgelig med begrundelse, at jeg syntes det er rigtig interessant at have med folk at gøre, og måden at opføre sig på, at hvordan er det man opføre sig, i forskellige situationer, hvordan er det man tænker og gør og hvorfor. Så derfor har jeg valgt at uddanne mig som psykolog og tage den derfra, men jeg tror ikke at jeg skal arbejde som som praktikal psykolog, der sidder og der og snakker med folk. Jeg tror ikke det er det jeg skal, jeg tror mere at, jeg vil arbejde med personale og udvikling eller ha som man kalder det, altså hvordan er det folk arbejder sammen, hvordan er det jeg fungere samme med dig og hvordan er det vi to kan arbejde sammen og hvordan kan andre fungerer i en gruppe og udføre et arbejde? Altså ligesom arbejde med hvordan folk reagere, det syntes jeg er abnormt interessant.

Hvilket fag fortrækker du at undervise i?

Altså der er de fag man er god til at undervise i og de fag der er sjove at undervise imens, det vil ofte tit også være det samme, eftersom det jo er sjovere når man kan lære børnene noget, men nogle af de ting der har været rigtig sjove, har været noget af det mere biologiske ting i de mindre klasser, fx krop og kost med anden klasse, jeg havde på et tidspunkt altså som sagt, se hvor meget de tog imod det og faktisk forstår det, på trods af deres lave alder, men alle de fag hvor man for lov til at lære noget, ikke bare hvor man skal sidde at lave grammatik med dem, men får lov at undervise, det kan være matematik, engelsk eller dansk, alt efter hvad det nu er der skal læres, det er klart sjovere at få lov at undervise, end det er bare at sidde og terpe opgaver, det er ikke et fag hvor jeg tænker yes, nu skal jeg have idræt, det er ikke sådan. Det er alt efter hvordan vikar sedlerne nu ser ud, så kan det faktisk være sjovt på en hel masse forskellige måder selvfølgelig er temaerne rigtig sjove, med de der processer teater eller de andre ting der har været.

Er der en alders gruppe du foretrækker at undervise i?

Det er betydeligt mere underholdende, at undervise i de ældre elever, det kommer også af at, det ikke er så lang tid siden, jeg selv gik i skole og bedre kan huske hvordan det var, så det bare sjovere at have med børn at gøre, der giver noget igen, i de små klasser er det meget med at du står og underviser eller de sidder og laver et par opgaver, du kan ikke rigtig, snakke med dem hvor at man kan få noget interessant tilbage, fra over 3-4 klasse, begynder man at kunne diskutere og snakke om tingene, der kommer ligesom et lidt anmeldt abstraktions niveau på, det er sjovere helt klart.

Et interview med to elever fra 3. klasse

Vi har arbejdet med interview i 6. klasse.
Så vi har lavet et interview med to fra
3. klasse.

Skrevet af: Jasmin Frost Olesen
Og Noah Lajer Højberg

Mit navn er Gustav Olesen jeg er 10 år gammel. Jeg bor i Sdr. Jernløse og jeg går i 3. klasse på Sdr. Jernløse Lilleskole. Mit yndlingsfag er idræt, fordi jeg elsker at få sved på panden og at få pulsen op. Mit navn er Laura Kristensen jeg er 9 år gammel. Jeg bor i Regstrup og går ligesom Gustav på Sdr. Jernløse Lilleskole Hvor jeg også godt kan lide idræt fordi jeg elsker at løbe.

Både Gustav og Laura synes at det er godt at gå i 3. klasse

Hvorfor synes I at det er godt at gå i 3.?
(både Laura og Gustav har svaret det samme i den næste række spørgsmål)

Det er fordi at der er lidt drilleri I klassen, der er bl.a. en der bliver drillet med sin kasket.

Hvordan er en normal skoledag for jer?

Der er ikke noget specielt, bare nogle normale fag som matematik og dansk. Vores klasselærer er Tullik. Vi synes At hun er sød og en god lærer. Hun har hjulpet os med at lave nogle regler i klassen f.eks. at man ikke må sparke og slå og at man skal snakke pænt.



Interview med Karina

Viktor Villum Schou og Sebastian Ravn Olsen fra 6. Klasse Sdr. Jernløse Lilleskole har interviewet Karina, fordi hun er den lærer der har arbejdet i længst tid på Sdr. Jernløse Lilleskole. Hun har arbejdet her siden skolen startede i 1998. Men selvom at hun er lærer idag ville hun som barn noget andet, hun havde tænkt sig at være skrædder eller fysioterapeut.

Karina har også arbejdet på Nyrup skole i Kalundborg. Karina synes at det er fedt at arbejde på denne skole og det forklarer nok hvorfor hun ikke har skiftet job. Karina synes også at det er fedt at arbejde med børn, fordi hvis de er utilfredse med noget så siger de det, modsat voksne, som for det meste bare prøver at leve med tingene som de er.



En leder med trang til kaffe og kage

Tonny Tang Christiansen er leder på
Sdr. Jernløse Lilleskole
Han bor i Holbæk
Og han elsker kaffe og en god kage ☺

.....
Skrevet af
Benjamin 6.kl., Laura A 6.kl. og
Simon 6.kl.
.....

Vi har arbejdet med interview i dansk, og vi valgte at interviewe Tonny, fordi vi synes det kunne være spændende at interviewe vores skoleleder.

Hvordan er det af arbejde på skolen?

- Det er dejligt fordi der ikke er nogle dage som ligner hinanden.

Hvordan er det at være inspektør på skolen?

- Det er sjovt, men der er alligevel nogle beslutninger man bliver nødt til af tage alene, men alligevel kommer det altid til at gå op.

Hvad laver du løbet af en dag på skolen?

- Jeg går til timer, møder, laver planlægning, og så drikker jeg min daglige kaffe.

Hvor mange år har du været inspektør på skolen?

- jeg har været inspektør på skolen i 8 og et halvt år.

Hvorfor har du været her i så lang tid?

- Fordi jeg får nogle idéer som jeg gerne ville føre ud i livet

Hvad lavede du før du blev inspektør på skolen?

- Jeg var inspektør på en skole på Bornholm.

Hvad synes du er godt ved skolen?

- At den ikke er så stor og ikke så gammel.

Hvordan har du det med de ansatte?

- Fint, ellers var de blevet fyret.



Et interview med en glad Morgen-Helle

Vi har valgt at interviewe Helle, fordi at hun er den vi har kendt i længst tid, af dem der har arbejdet i "Den 7. Himmel" på Sdr. Lilleskole. Den 7. Himmel er skolens fritidsordning.

.....

Skrevet af Johannes og Oliver fra 6.kl.

.....

Hvor lang tid har du arbejdet her?

-Det har jeg gjort i 11 år.

Hvor meget arbejder du her?

-Hver morgen undtagen onsdag.

Hvad kan du best lide ved at arbejde i fritten?

-De søde børn og stemningen hernede.

Hvad har du arbejdet med før du kom her, hvis du har arbejdet med noget andet?

-Frisør, og i to forskellige fritidshjem.

Hvordan kan det være at du gerne vil arbejde med børn?

-Fordi jeg synes at det er dejligt, udfordrende og hyggeligt.

Hvor længe har du arbejdet som pædagog?

-Det har jeg gjort i tyve år.

Hvad arbejder du med hernede, hvad laver I?

-Jeg er her om morgen og sørger for morgenmad, leger og sørger for at børnene får en god morgen.



Interview med skolesekretæren Charlotte

Vi har valgt Charlotte fordi det ikke er en man ser så meget til, og en man ikke ved så meget om. Vi vil finde ud af hvad det egentlig er hun laver på kontoret, og om hun har arbejdet et andet sted, end her på skolen.



Af David Klarup og Emma Larsen, 6.kl.

Sdr. Jernløse Lilleskole. D. 26/3-12

Hvornår kom du her på skolen. *Jeg kom i august 1998.*

Hvor mange timer om ugen arbejder du. *Jeg arbejder 25 timer om ugen, nogen gange mere.*

Hvad kan du godt lide ved dit arbejde. *Jeg kan godt lide samarbejdet og hyggen, ved at sidde på kontoret.*

Når man siger holde styr på tingene hvad er det så. *Det jeg selvfølgelig laver, er at holde styr på tingene, som regnskab, lønningssedler, lave sedler til arrangementer og vide hvor forskellige ting er.. Og det er ikke kun elever som spørger hvor de forskellige ting er, der er også lærer som ikke kan finde deres ting.*

Har du arbejdet andre steder før du kom her på skolen. *ja jeg arbejdede hos Danisco, som sekretær. (Danisco er en sukkerfabrik, men som også producerer andre fødevarer.)*

Hvad var dit drømmejob som barn. *Hmm.. Det ved jeg ikke. Men det var ikke sekreter.*

Hvad tænker du når du går hjem hver dag. *Jeg har det godt når jeg går hjem, men det kommer også an på, om det har været en lang dag.*

STEFAN JOHANNESSEN
SKOLENS "ALT-MULIG-MAND"

Stefan Johannesen arbejder pedel på Sdr. Jernløse Lilleskole. Vi har valgt at skrive om Stefan fordi vi synes det kunne være spændende at høre noget om hvad man laver som pedel.

.....
 Skrevet af Sofie, Laura P. og Laura O.

Hvad er grunden til at du blev pedel?

Grunden til at jeg blev pedel er at jeg godt kan lide håndværket, børnene og det med at ordne ting.

Hvad laver du som pedel?

Det er forskelligt. Jeg laver køkken, vinduer og døre. Spiller bold med eller slår græs. Kort sagt så ordner jeg ting.

Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde?

Det er godt med kontakten til alle de mennesker.

Hvor lang tid har du arbejdet her?

Jeg har arbejdet her i 6 år.

Hvor lang tid arbejder du om ugen?

Det er forskelligt. Cirka 37 timer.

Kunne du godt tænke dig en hjælper?

Jeg er den type der bedst kan lide at være for mig selv, selvom det nogle gange kunne være dejligt, når der er store projekter.

Hvad syntes du om børnene på skolen?

Jeg synes børnene på skolen er vildt søde.

Hvorfor har du valgt at arbejde på denne skole?

Grunden til at jeg blev pedel på denne skole er den måde skolen bliver kørt på. Vi har en rigtig god chef og jeg kan på en måde "gøre hvad jeg vil"

Hvad synes du om dine kollegaer?

Mine kollegaer er gode, rigtig gode og meget venlige.

Hvor har du ellers arbejdet?

Jeg har arbejdet flere steder. Jeg har blandt andet arbejdet som bager og på Holmegård Glasværk og som slagter i 19 år.

Hvis du skulle arbejde med noget andet end pedel, hvad skulle det så være?

Hvis jeg ikke arbejdede som pedel ville jeg arbejde med vanskeligstillede mennesker.

Hvad laver du i din fritid?

Når jeg ikke er på arbejde er jeg sammen med min familie. Min søn Chris og jeg, køre racerløb i bil. Jeg har også en motorcykel som jeg tit kører på.

Hvad vil du gerne blive bedre til?

Det jeg vil blive bedre til er at reparere biler. Men som pedel kan jeg det man skal kunne.



LILLESKOLE – NU MED BØR- NEHAVE

Som I har kunne læse i Nordvestnyt, er skolen så langt i overtagelsen af Børnehuset, at vi allerede nu kan begynde at søge personale. Vi har igennem efteråret og vinteren været i løbende kontakt med kommunen om overtagelsen, tilladelser mm. Børnehavens forældre har sammen med jer været informeret undervejs, men ellers har vi ikke gjort meget væsen af det.

Men nu er børnehaven her – og hvad betyder det for resten af skolen? Det vigtigste er, at vi forsat har et pasningstilbud for de mindre børn i lokalområdet. Samtidig bliver det en børnehave, som vil tage udgangspunkt i Lilleskolens pædagogik og menneskesyn, hvilket giver os en unik mulighed for at lave et længere dannelsesforløb.

Det Ny Børnehus – som børnehaven hedder indtil videre – bliver en selvstændig afdeling af Sdr. Jernløse Lilleskole (lige som d. 7 himmel). Der bliver ansat en afdelingsleder, der vil indgå i skolens samlede ledelsesteam. I første omgang er planen, at børnehaven "kommer i gang", og vi løbende inspirerer hinanden pædagogisk og udvikler børnehaven med henblik på at lave en fælles linje mellem børnehave og skole. Vi kan se nogle "stordriftsfordele" i forhold til ydertimer og ferieperioder, men ellers vil børnehaven i høj grad have deres eget "rum". Økonomisk skal driften af børnehaven løbe rundt i sig selv, derfor vil driften af børnehaven ikke påvirke skolens daglige drift – med andre ord: Vi skal ikke spare eller skære ned, fordi vi involverer os i børnehaven. Vi forventer at være 30 børn og 5 ansatte, når de starter op 1. august.

Så har der lige været arbejdsweekend. Man må konstatere, at der blev rykket godt lørdag og søndag. Der kom nyt tag på cykelskuret, sommerhuset blev malet, ligesom gavlene på Realen, fodboldbanen fik nyt grus, vi fik nyt hegn ved åen og huset på Idasletten fik sin yderbeklædning. Stor tak til alle jer, der mødte op.

Generalforsamlingen er vel overstået. Desværre var vi kun lidt over 20 fremmødte (Incl. Personale, tilsynsførende og revisorer). Derfor er vi gået i tænkeboks i forhold til formen på næste års generalforsamling. Bestyrelsen forblev uændret (dog erstattede Mette (Silas 0. kl. og Tobias 2.kl) Truels (Albert 7. kl.) som suppleant).

Vi må desværre i slutningen af maj tage afsked med Khampoon, den ene af vores rengøringsassistenter. Vi har været utrolig glade for Khampoon, og hun for os, men hun har fået et fuldtidsjob med mange kollegaer, som hun gerne vil prøve. Vi håber at have en afløser på plads sidst i maj.

Mange forårshilsner

Charlotte, Lotte og Tonny

<p>Sdr. Jernløse Lilleskole Sdr. Jernløsevej 51, 4420 Regstrup</p> <p>Telefonnumre: Kontoret: 59 18 32 59</p> <p>Fax: 59 18 32 54</p> <p>Lærerværelset: 59 18 32 56 Fritten: 59 18 32 55</p> <p>E-mai: kontor@sj-lilleskole.dk Hjemmeside: www.sj-lilleskole.dk</p> <p>Fritidsordningen har åbent:</p> <p>Mandag – fredag kl. 06.30 – 08.50 Mandag – torsdag kl. 13.20 – 16.30 Fredag kl. 13.20 – 16.00</p> <p>Farvel til:</p> <p>Celina 0. kl. Karoline 4. kl.</p> <p>Velkommen til:</p> <p>Rosa 0. kl. Emilie 4. kl. Niclas 5. kl.</p> <p>Deadline næste Kløverblad:</p> <p>18. juni 2012</p> <p>2. kl. og deres forældre står for indlæg til bladet</p>	<p style="text-align: center;">Kalender</p> <p>30/4 Forældremøde 0. + 1. kl.</p> <p>1/5 Forældremøde 2. + 6. + 7. kl.</p> <p>9/5 Forældremøde 3. + 4. + 5. kl.</p> <p>11/5 Idrætsdag i Holbæk</p> <p>15/5 Klubaften</p> <p>21-24/5 7. kl. i Berlin</p> <p>25/5 Prøveskoledag for kommende 0. kl. og deres forældre</p> <p>31/5 Minifestival for 1. + 2. + 3. kl.</p> <p>11/6 Klubaften</p> <p>14/6 SFO sommerhygge</p> <p>16/6 Skolelørdag</p> <p>20-22/6 Kongsøre 3. + 4. + 5. kl.</p> <p>21/6 0. + 1. + 2. kl. overnatning</p> <p>25-27/6 Musikfestival 6. + 7. kl.</p> <p>28/6 St. Legedag</p> <p>29/6 Sidste skoledag før ferien</p> <p>uge 27 Den 7. Himmel åben</p> <p>uge 28 - 30 Den 7. Himmel lukket</p> <p>uge 31+32 Den 7. Himmel åben</p> <p>11/8 1. skoledag efter ferien</p>
--	---